



## Med TidenFlyver i Berlin

TidenFlyver har været på sin første rejse, og sikke en dejlig rejse. Oskar og Annie har gennem mange år haft lejlighed og været regelmæssige gæster i Berlin, og de tilbød TidenFlyvers medlemmer at vise nogle af Berlins allerbedste sider frem. Der var 22 medlemmer, der rigtig gerne ville opleve byen på denne måde. Desværre måtte tre melde fra på grund af sygdom, men klokken fem søndag morgen d. 16. februar 2025 stod 19 spændte medlemmer klar på Allerød station til at stige på SKAN Rejsers bus. Bus og hotel var arrangeret af SKAN Rejser, mens Oskar og Annie havde stået for indholdet af rejsen. Desværre var Annie en af de syge, så Oskar måtte klare turen selv, og Annie måtte blive hjemme.



Hotellet, som vi skulle bo på i fire døgn, var Park Inn Radisson, der ligger centralt i Berlin på Alexander Platz. Udover den centrale beliggenhed var det en fordel, at hotellet er en af Berlins højeste bygninger, så det altid var let at finde hjem.

Tidspunktet for vores rejse var valgt, fordi Berlin i uge 7 og 8 er vært for filmfestivalen Berlinale, og det er derfor muligt at se en lang række nye og anderledes film. Alligevel var der ikke så mange turister i Berlin, så der var god plads

omkring os, og vi kunne besøge forskellige restauranter, selvom vi kom i en stor gruppe. Vi var også virkelig heldige med vejret, hvor vi hver dag havde koldt og klart vejr med smuk solskin. Det lykkedes endda at finde en fortovscafe med formiddagssol og glühwein-servering.







For alle ugens dage var der lagt et program, som man kunne melde sig helt eller delvis til. Nogle formiddage efter hotellets morgenbuffet mødtes gruppens medlemmer til en rask spadseretur til et interessant mål i Berlin, fx til Bernauer Strasse, som i dag er en form for kunstinstallation



over Berlinermuren, og til Unter den Linden. Alle dage var der mulighed for at tilmelde sig den fælles frokost og den fælles middag, og eftermiddagene gik med nye udflugtsmål som det hyggelige shoppingområde i det gamle Østberlin Hackesche Höfe, Brandenburger Tor og jødiske mindemærker.

Der kom ind imellem en udfordring på vejen. En begravelse af tidligere forbundspræsident Host Köhler lukkede en del af Berlin af, og en restaurant holdt vinterlukket, selvom det ikke var annonceret.

Heldigvis kunne Oskar med sit kendskab til Berlin styre os sikkert rundt i Berlin alligevel og sørge for, at vi ikke skulle undvære mad.

De mange restauranter, der skulle besøges, havde Oskar og Annie valgt ud fra eget kendskab. Vi besøgte en del klassisk tyske restauranter med den tyske øl i centrum, men vi spiste også italiensk, kinesisk, vietnamesisk og asiatisk fusionskøkken. Alle steder blev der serveret god mad, og stemningen i selskabet var hver gang hyggelig.







Torsdag eftermiddag måtte vi forlade Berlin og finde tilbage til vores plads i bussen. På kun fire døgn havde vi virkelig oplevet meget. Mange havde gået langt flere skridt, end hverdagen normalt byder på.



Nogle havde set flere spændende film. Nogle havde shoppet. Alle havde set eller genset områder af Berlin med stor betydning for verdenshistorien. Ikke mindst havde alle haft fire hyggelige dage og lært hinanden endnu bedre at kende.

Oskar og Annie fortjener stor ros for deres store arbejde med planlægning af rejsen, og på turen hjem fik Oskar overrakt en lille ting til dem begge, som deltagerne havde samlet ind til, og han fik en stor klapsalve fra de mange tilfrodse rejsedeltagere.